

het Mannen



ik ben een creatief zangmaatje
en een borrelbiertjes man
die door aanwezigheid in mooie uitzichten
handig héél leuk wezen kan

fijne inzichten zingen avontuurlijk
en ik rij's lugtig door de klank
tot liefdevol aangezicht van pellegrino
want vergetelheid van rots verlangk

ik koester mij warm in eenzaamheid
want ik ben gezellig als vriend
maar meesterig wens ik je helder
dat ik dierbaar zonnig heb verdiend

ik loop op taart - zulk gastvrij eten -
want aard is vol fris vader zijn
en voer m'n tempo op aan open
tot ik elke dag lieverd mijn

zo zing ik klanken vrij van spellen
ik borrel, bier wat en ik bruis
op elk x-punt inspiratie
en mijn maat waardig altijd thuis

