

6 april 2009



Lieve Wilma,

vanmorgen was ik vroeg in de Vomar. Ik doe een groendieet en had niets groens dat me aantrok voor ontbijt. Boodschappen gedaan en daarna even staan dromen bij de bloemen. Bloemen die me altijd aan Nino doen denken. Ik overwoog om er te kopen, maar had niet genoeg geld bij me. Daarom vroeg ik aan de bloemenman of ik er een foto van mocht maken. Terwijl ik de beste compositie aan het bepalen was, kwam een medewerker van de Vomar me aan m'n jasje trekken: ik was de gehakt vergeten bij de kassa.

Toen ik thuiskwam en in m'n agenda keek, wat ik moest gaan doen, zag ik jouw naam. Je bent Jarig! Van harte gefeliciteerd! En dat dit nieuwe jaar verwarmd mag worden door de liefde van je vrienden en vriendinnen!

Waar ik maar meteen mee wil beginnen: vorige week heb ik de domeinnaam aangevraagd voor www.schijnheiligedelicatessen.nl. Daar heb ik plannen mee, al weet ik nog niet zo goed wat.

Het kwam per ongelijk. Twee weken geleden heb ik een etentje georganiseerd. Ook per ongeluk: ik had een pakje "uitnodigingskaartjes voor vriendenententje" gekregen van m'n vriendin Jittie en toen ik me een keer zat te vervelen heb ik een lijstje namen in m'n agenda geschreven van mensen die ik dan kon uitnodigen. Toen Jittie daarna een massageafspraak met me wilde maken, die niet anders kon dan op de dag, waarbij dat lijstje stond, heb ik alle andere namen ook maar uitgenodigd. Iedereen kon! Nou ja, bijna iedereen. En het was iets van anderhalve week van te voren of zo.

Ik had iedereen uitgenodigd eten mee te nemen met een verhaal. En het grappige was, dat m'n vriendin Lineke bij de eerste hap van mijn soep uitriep dat het "haute cuisine" was. Daarmee waren de schijnheilige delicatessen uitgenodigd bij dit eten.

Ze blijven terugkomen, ma chère Petit Four. Daar moeten we toch iets mee doen, met dit zusterschap dat de voedende aspecten van het leven wil verzorgen en vieren. Ik nodig je van harte uit jouw snode gedachten daar ook op los te laten!

Veel liefs en een hele fijne dag!

Joke